

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2022

Ψήφισμα κατά του Πολέμου στην Ουκρανία

Δυστυχώς, σαν αποτέλεσμα των ανταγωνισμών για την παγκόσμια οικονομική και πολιτική κυριαρχία, ζούμε ένα ακόμα πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Παρά τις διακηρύξεις για διαρκή Ειρήνη, μετά το τέλος του «ψυχρού πολέμου» και την διάλυση του συμφώνου της Βαρσοβίας, που σηματοδοτήθηκε με την επανένωση της Γερμανίας, οι λαοί της Ευρώπης παρακολουθούν με αγωνία και κομμένη την ανάσα, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την απειλή μιας γενικευμένης παγκόσμιας ανάφλεξης...

Είμαστε κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης. Οι ματιές μας είναι στην Ουκρανία, οι σκέψεις μας και οι ευχές μας είναι να βρεθεί άμεσα – τώρα λύση και να λήξει αυτός ο πόλεμος. Ο πόλεμος δεν λύνει προβλήματα αλλά δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα. Νέα κύματα προσφύγων και ξεριζωμένων, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για τους εμπλεκόμενους και τους λαούς της Ευρώπης.

Εκφράζουμε ταυτόχρονα τη δυσφορία μας για την υποκριτική στάση αυτών που σήμερα εμφανίζονται με την προβιά του Ειρηνιστή, αλλά «σφύριζαν» αδιάφορα, στη συνεχή καταπάτηση των συμφωνιών για τη μη επέκταση του NATO στις χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ ή αδιαφόρησαν επί μια οκταετία από το 2014, για τη μη υλοποίηση των συμφωνιών του Μινσκ, με αποτέλεσμα τις συνεχείς θηριωδίες των ταγμάτων των Νεοναζί, στις περιοχές του Ντονμπάς και Λουγκάνσκ. Είναι ακραία υποκριτικό να σηκώνουν αντιπολεμικούς τόνους εκείνου, που συμμετείχαν ενεργά ως θύτες σε διάφορα μέρη του κόσμου τα τελευταία χρόνια. Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Συρία, Λιβύη και αλλού.

Η χώρα μας δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί ή να συμμετέχει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρέπει να ενισχύσει το ρόλο της ως μιας δύναμης ειρήνης, που έχει ειδική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή στην οποία τα συμφέροντα που διακυβεύονται είναι μεγάλα. Ανησυχούμε για την πλήρη και άκριτη ταύτιση της κυβέρνησης στα όσα υποστηρίζει και κάνει το NATO και η Ε.Ε., χωρίς να τίθεται θέμα για μια σειρά καταστάσεις που μας αφορούν, όπως είναι η κατοχή της μισής σχεδόν Κύπρου από μια χώρα μέλος του NATO, οι απειλές της προς την Ελλάδα και η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην επικράτεια της Χώρας μας.

Ως άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, που έχουν δει πολλά τα μάτια μας, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στον πόλεμο στην Ουκρανία και δηλώνουμε τη θέλησή μας να συνεχίζουμε να συμμετέχουμε στην προσπάθεια όλης της ανθρωπότητας, όπως την συγκροτούν οι απλοί καθημερινού λαϊκοί άνθρωποι, ώστε ο πόλεμος να γίνει «άγνωστη λέξη» για τις μελλοντικές γενιές, για τα εγγόνια μας και τις γενιές που θα ακολουθήσουν.

***Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο***