

Ε
Σ
Α
Κ
νία
υνδικαλιστική
γωνιστική
ίνηση



ΕΣΑΚ-Σ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

www.syte.gr/esak

Αθήνα, 3/4/2018

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΣΤΕ: Ρεσιτάλ Υποκρισίας του Κυβερνητικού
και Εργοδοτικού Συνδικαλισμού
ΕΣΑΚ-Σ: Ανάγκη Άλλης Πορείας του Συλλόγου**

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων συναδέλφων πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΣΣΤΕ. Οι άλλες παρατάξεις συνέχισαν τις «κοκορομαχίες» τους για τις «**αγωγές**», για την δήθεν «**ανεξαρτησία**» της ΤτΕ, για την οποία, όπως τόνισε ένας βασικός κεντρικός ομιλητής εκτός προεδρείου ...**έγιναν 80 χρόνια αγώνες και θυσίες!!!...**, **ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑΣ πλήρως τους παρευρισκόμενους.**

Η ΕΣΑΚ-Σ, τόσο με την ανακοίνωσή της, όσο και με τις ομιλίες των εκπροσώπων της Γιάννη Βαμβακούση και Παναγιώτη Ξανθόπουλου, παρουσίασε τις ΒΑΡΕΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΟΣΟ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΟΥΧΟΙ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΤτΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, και **ΠΡΟΤΕΙΝΕ:**

- **Την ΑΜΕΣΗ ενίσχυση όλων των συνταξιούχων με τη χορήγηση μίας σύνταξης** (εν όψει και της επικείμενης φορολογικής αφαίμαξης, αλλά και της τρέχουσας, όπως ΕΝΦΙΑ κλπ)
- **Τη διεκδίκηση των κλεμμένων συντάξεων**
- **Την κατάργηση των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων**
- **Τη συμπόρευση με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, με το ΠΑΜΕ, για συντονισμό με τους αγώνες και τις δίκαιες διεκδικήσεις του.**
- **Λύσεις σε άμεσα ζητήματα**

Ο δεύτερος ομιλητής σημείωσε πως, ακούγοντας τόσες πολλές φορές τη λέξη «**αγωγές**», «**κατάλαβε**» σε τι διαφέρει η ΕΣΑΚ-Σ από τις άλλες παρατάξεις, διαφέρουν σε ...**ένα γράμμα** και **έναν τόνο: «αγωΓές» -- «αγώΝες».**

Όσον αφορά την ανεξαρτησία, είναι, προσέθεσε, σα να ζούμε στον τέταρτο όροφο μιας 5ώροφης πολυκατοικίας (υπάρχουν άλλα ρετιρέ), και το μόνο ιδιαίτερο είναι μια σκάλα από το μπαλκόνι που επιτρέπει μια ξεχωριστή είσοδο. Αυτήν τη σκάλα την ονομάζουμε «**ανεξαρτησία**». Κοιτάζουμε την «ανεξαρτησία» και ξεχνάμε πως υπάρχουν κι άλλοι όροφοι και κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια και δίκτυα λ.χ. ηλεκτρικού, αποχέτευσης κλπ., και ακάλυπτος χώρος κι άλλες πολυκατοικίες και γειτονιά και πόλη...

Όταν πιάνει φωτιά στο ισόγειο λέμε «εντάξει, είναι μακριά», κι όταν παίρνει φωτιά μια άκρη του ορόφου μας, οι επικεφαλής κάνουν σαν αυτούς που πήραν ένα κακό διαζύγιο, και λειτουργούν όπως σε ένα παλιό σήριαλ: «*Η φωτιά είναι στο δικό σου μισό, δεν με νοιάζει*», και αντιστρόφως.

Ένα μήνυμα είναι αυτό που σας καλώ να τιμήσετε: «**Αγώνες**»!

Ευχόμαστε σε σας και τις οικογένειές σας ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!