



Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Συνάδελφοι, -σες

Με την «οσμή» και μόνον των συνδικαλιστικών και πολιτικών εξελίξεων που θα επέλθουν το πρώτο τρίμηνο του 2015 (αρχαιρεσίες στο Σύλλογό μας, εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και –ίσως—εκλογές), πυκνώνουν οι αντιπαραθέσεις για διλήμματα. Διλήμματα υπαρκτά ή τεχνητά, που συχνά συσκοτίζουν ή κρύβουν εντελώς το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται, και το οποίο καθορίζει, σε τελευταία ανάλυση, τις προοπτικές για την επίλυσή τους.

Στο χώρο του Συλλόγου μας:

Δίλημμα 1º. Λογαριασμός Μετεργασιακών Παροχών. Να ανατεθεί ή όχι η διαχείρισή του σε ασφαλιστική εταιρεία, να συσταθεί ή όχι υματρική ασφαλιστική της ΤτΕ, να μετεξελχθεί ή όχι σε επαγγελματικό ταμείο; **Πρωταγωνιστές** στην αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους είναι αυτοί που πρωτοστάτησαν στη διαμόρφωση της διάσπασης του Μερίσματος του Μετοχικού σε Επικουρική Σύνταξη και Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών, και υπέγραψαν τις σχετικές συμφωνίες με τη Διοίκηση, είτε οι ίδιοι (συν. Γοζαδίνος - Ευσταθίου), είτε με τους συνεχιστές των κινήσεών τους στους εν ενεργεία (συν. Γερανιωτάκης - Παπαδάτος). Στη «Συμφωνία» της 25^{ης} Ιουνίου 2013, στην παρ. 3, αναφέρεται ρητά «**Τα ανωτέρω αποτελούν τη βάση για... επέκταση του προγράμματος (στους εν ενεργεία προσληφθέντες μετά την 1.1.1993)... και ανάθεση της διαχείρισης του οικείου κεφαλαίου σε ασφαλιστική επιχείρηση, στο πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης, ή τη μετεξέλιξή του σε επαγγελματικό ταμείο, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν παγκοσμίως.**» Αυτοί, που μαζί με **ΟΛΕΣ** τις άλλες κινήσεις, **ΠΛΗΝ της ΕΣΑΚ-Σ ΜΟΝΟΝ**, πήραν τις αποφάσεις στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Της ΕΣΑΚ-Σ που και σήμερα θέση της είναι **όλες οι συντάξιμες παροχές (όπως λέει και ο σχετικός νόμος) πρέπει να συνεχίσουν να παρέχονται από την ΤτΕ, που είναι ο ασφαλιστικός μας φορέας, και η οποία πρέπει να διατηρήσει αποκλειστικά και τη διαχείριση των σχετικών πόρων.**

Δίλημμα 2º. Να τηρούνται ή όχι οι νόμοι. Προβάλλεται ακόμη και πρόσφατα από διάφορες κινήσεις (λ.χ. «Ανεξάρτητη Προοδευτική Κίνηση Συν/χων ΤτΕ της κας Κλητοράκη) το επιχείρημα, ότι «**οι νόμοι του κράτους πρέπει να εφαρμόζονται μέχρι να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν**» (άρα και η Διοίκηση δεν μπορεί να κάνει αλλιώς...!) Προσπερνώντας το θεμελιακό ζήτημα του **πώς δημιουργούνται και ψηφίζονται οι διάφοροι νόμοι** (οδηγίες Ε.Ε. μνημόνια τρόικας, κλπ), θυμίζουμε πως, από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους αλλά και συνταγματικά σήμερα, **είναι, όχι μόνον δικαίωμα, αλλά υποχρέωση των πολιτών να επιδιώκουν την αλλαγή των άδικων νόμων!**

Για το **συνδικαλιστικό κίνημα** αυτό αποτελεί **πρώτιστο καθήκον**, που δυστυχώς στο Σύλλογό μας αποσιωπάται ή παραβλέπεται από τις άλλες κινήσεις. Η στάση τους, βέβαια, δεν μας προξενεί έκπληξη, αφού, σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο, λειτουργούν στα πλαίσια του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Για την **Τράπεζα της Ελλάδος** και την πολυθρύλητη «**ανεξαρτησία της**», το κύριο ζήτημα είναι να **εξαντλεί -- πρώτα απ' όλα-- τα περιθώρια που το νομικό καθεστώς προσδιορίζει, και, παράλληλα, να αξιοποιεί το κύρος της για να προστατεύει τα συμφέροντα των συνταξιούχων και εν ενεργεία υπαλλήλων της, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και τις ιστορικές της υποχρεώσεις.**

Δίλημμα 3º, στο πολιτικό επίπεδο. Ποιος πόλος θα διαχειριστεί καλύτερα τις τύχες της χώρας, ο πόλος «των μνημονίων» (συγκυβέρνηση) ή ο πόλος που «**σκίζει τα μνημόνια**» (ΣΥΡΙΖΑ και λοιπές «αντιμνημονιακές» δυνάμεις)

Συνάδελφοι, -σες,

Ακούτε καθημερινά ακόμη και στα ελεγχόμενα ΜΜΕ ότι μέσα στα πλαίσια της εποπτείας των χωρών από την Ευρ. Ένωση και τα όργανά της (Κομισιόν, κλπ.) η σκληρή λιτότητα και η μείωση των δικαιωμάτων και του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων και εργαζομένων είναι, δυστυχώς, η μόνη προοπτική που έχουν να μας «προσφέρουν», είτε υπάρχουν τυπικά μνημόνια είτε όχι. Οι εξελίξεις και τα περαιτέρω σχέδια για την κοινωνική ασφάλιση είναι χαρακτηριστικά. Η ΕΣΑΚ-Σ είχε προειδοποιήσει γι' αυτό, όχι σαν Κασσάνδρα ούτε σαν Πυθία, αλλά με βάση την θεώρηση της βαθύτερης κίνησης των κοινωνικο-πολιτικών εξελίξεων. **Μόνος τρόπος για να ανοίξει μια διέξοδος στην κοινωνικο-πολιτική ασφυξία που μας πνίγει, είναι να αναπτυχθούν ισχυροί κοινωνικοί αγώνες, να ενισχυθούν οι δυνάμεις (συνδικαλιστικές και πολιτικές) που αγωνίζονται με συνέπεια για κάτι τέτοιο.** Έτσι, θα αποφύγουμε μελλοντικές καταστάσεις, σαν αυτές που βιώνουμε, που από το θριαμβευτικό «ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΤΕΛΟΣ!» για το ασφαλιστικό που διατυμπάνιζαν κάποιες δυνάμεις όταν πήρε τα Ταμεία η ΤτΕ, φθάνουν σήμερα να λένε πως, στην ουσία, είμαστε πάλι στη αρχή. **ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΤΕΛΟΣ με τη δημαγωγία και τον αποπροσανατολισμό!**

ΕΣΑΚ-Σ

Υ.Γ Η πλειοψηφία του ΔΣ του Συλλόγου μας είναι αυτή που... δεν επιθυμεί συνάντηση με το Διοικητή προκειμένου να **διεκδικήσει ανακουφιστικά μέτρα για όλους** (πέραν αυτών των δανείων που έχουν χαρακτήρα βελτίωσης των ταμειακών μας ροών), όπως **Δώρο Χριστουγέννων στο μέρισμα, μισή σύνταξη σε όλους, ειδική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων, κλπ.**, παρόλο που η ΕΣΑΚ-Σ είχε καταθέσει εγγράφως σχετικό αίτημα στο ΔΣ και τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο.