

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση Νο 13

ΤΟ Δ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Είναι γνωστό σε όλους σας ότι τα μέλη των παρατάξεων που συγκροτούν το Προεδρείο του Συλλόγου **ενεργούν πάντοτε με σύνεση και σοβαρότητα και πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε πρόταση σταθμίζουν όλες τις παραμέτρους καθώς και την δυσμενή οικονομική και πολιτική συγκυρία!!!** Ενδεικτικό της αποδοχής αυτής της ορθολογικής πολιτικής είναι ότι εσείς, στις εκλογές του 2017, εγκρίνατε και επικροτήσατε την πολιτική τους ενισχύοντας την εκλογική τους βάση που πλέον διαμορφώθηκε στο 62% περίπου του συνολικού ποσοστού που έλαβαν οι παρατάξεις που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο βασικό διεκδικητικό πλαίσιο που εγκρίνατε στις ανωτέρω εκλογές περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων, **η μεταφορά επιπρόσθετου ποσοστού 12% από την επικούρηση στο «Πρόγραμμα» και η κατάργηση των μνημονιακών κρατήσεων που επιβάλλουν οι Νόμοι 4051/12 και 4093/12 που έχουν κριθεί από το ΣτΕ παράνομοι και αντισυνταγματικοί.**

Συνάδελφοί, και στα δύο αυτά σημαντικά θέματα, από την επιτυχή έκβαση των οποίων θα απολαμβάναμε όλοι μας **ουσιαστικές βελτιώσεις του επιπέδου των παροχών μας**, αντιμετώπισαμε την «**λυσσαλέα**» αντίδραση της μειοψηφίας και ειδικότερα της ηγετικής ομάδας των «**Εν Δράσει**» οι οποίοι με τις υπονομευτικές ενέργειες τους κατάφεραν να αναστείλουν την μεταφορά του πρόσθετου ποσοστού 12% στο «Πρόγραμμα», ενώ με τις γνωστές ενέργειες του Υποδιοικητή κ. Μητράκου και την εμπλοκή στελεχών της κυβέρνησης υπονομεύτηκε και το θέμα της υλοποίησης της απόφασης του Νομικού Συμβουλίου για την επιστροφή των κρατήσεων.

Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. σταθμίζοντας όλα τα παραπάνω και πραγματοποιώντας αρκετές συναντήσεις με τους Νομικούς συμβούλους του Συλλόγου, μετά από ώριμη σκέψη, αποφάσισε τη **δικαστική διεκδίκηση της επιστροφής των κρατήσεων και των δώρων**, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παραμέτρους όπως:

- **Την θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας που θεώρησε ότι η ΤτΕ πρέπει να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ το οποίο έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των νόμων 4051/92 και 4093/12 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τις 11/6/2015.** Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη γνωμοδότηση ισχυροποιεί ουσιαστικά την προσπάθεια της διεκδίκησής μας. Ταυτόχρονα το διεκδικητικό πλαίσιο που επιδιώκουμε μέσω των προσφυγών **ταυτίζεται απόλυτα** με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας και δεν ξεφεύγει πέραν αυτού, όσο και αν προσπάθησαν και επιδίωξαν συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις μέσω δικηγορικών γραφείων **να μας πείσουν να πράξουμε το αντίθετο...**

- Την αναγκαιότητα διασφάλισης των δικαιωμάτων μας καθώς «τρέχουν» προθεσμίες παραγραφής.
- Την αντιμετώπιση μιας γενικευμένης πολιτικής αντίληψης που αφορά στην αποφυγή, εκ μέρους της κυβέρνησης, της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΣΤΕ!!! Ειδικότερα μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης στα πλαίσια της 3^{ης} αξιολόγησης που υπέγραψε με τους θεσμούς.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου σας διαβεβαιώνουμε άλλη μια φορά ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειες και τις επαφές με τη Διοίκηση προκειμένου να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες εξωδικαστικού διακανονισμού. Άλλωστε για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Συλλόγου μας (Δικαστική Διαδικασία) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. ενημέρωσε το κ. Διοικητή στην τελευταία συνάντηση (20/12/2017) παρόντων του κ. Υποδιοικητή Θ. Μητράκου και 5 συμβούλων των δύο Συλλόγων (Σ.Σ.Τ.Ε. – Σ.Υ.Τ.Ε.).

Σας διαβεβαιώνουμε ότι **δεν μεταλλαχθήκαμε** από την μια μέρα στην άλλη σε άφρονες και τυχοδιώκτες που επιδίδονται σε επαναστατικές ασκήσεις αλλάζοντας θέση και απόψεις, είναι γνωστό ότι το ρόλο αυτόν υποδύονται εδώ και χρόνια οι επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας του Συλλόγου μας συνάδελφοι Ευσταθίου και Πετρόπουλος!!!

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΑΣ

Συνάδελφοι, οι τελευταίες ανακοινώσεις των παρατάξεων **Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας** (Πετρόπουλος Ικ.) και **Εν Δράσει** (Ευσταθίου Κ.) αποτελούν **μνημεία μισαλλοδοξίας, φανατισμού, παραπληροφόρησης και αποπροσανατολισμού!!!** Καταφεύγουν σε **επικίνδυνες** για το μέλλον του συλλόγου **πρακτικές κινδυνολογώντας** για σοβαρά αντίκτυπα που θα υποστούμε ενώ γνωρίζουν ότι ουδεμία σχέση έχουν με την απόφαση για τις αγωγές.

Ο συνάδελφος Πετρόπουλος Ίκαρος κόπτεται κατά της δικαστικής διαδικασίας λέγοντας, ότι θέτει σε κίνδυνο το ασφαλιστικό μας καθεστώς!!! «Αιδώς Αργείοι» ο συνδικαλιστής που όλο αποχωρεί και τελικά όλο μένει και **ο οποίος έχει στηρίξει την συνδικαλιστική του υπόσταση στις αγωγές εναντίον της Τράπεζας** για τους συναδέλφους που αποχώρησαν το 1994 με την εθελουσία και στους οποίους είχε υποσχεθεί γρήγορη δικαίωση, τολμά και επικρίνει μια καθ' όλα σοβαρή και σταθμισμένη πρόταση του Προεδρείου!!!!

Αναφέρει δίχως ίχνος ντροπής ότι η Διοίκηση απλά δεν θεωρεί **τώρα** (η επισήμανση δική του) την **«κατάλληλη στιγμή»** Ας μας καθορίσει ο ίδιος πότε είναι αυτό το **ΤΩΡΑ**;;; Σε ένα μήνα;;; Σε ένα χρόνο;;; Σε δέκα χρόνια;;; Όταν θα αλλάξει ο Διοικητής;;; Όταν θα αλλάξει η Κυβέρνηση;;; Όταν θα έχουν παραγραφεί οι απαιτήσεις μας;;; Τι συνιστά ο εν λόγω συνδικαλιστής;;; **ΥΠΟΜΟΝΗ!!!** Να μην ενοχλήσουμε τη Διοίκηση και να μην διαταράξουμε το ήπιο εσωτερικό κλίμα της Τράπεζας που μόνο ο ίδιος αντιλαμβάνεται και βλέπει.

Επίσης αναφέρεται ο εν λόγω συνάδελφος και στις δαπάνες που καταβάλλει ο Σύλλογος στην ΟΣΤΟΕ θεωρώντας τις υπερβολικά υψηλές αν και αυτές **προκύπτουν μέσα από συλλογικές αποφάσεις και τα καταστατικά των διαφόρων συλλόγων- μελών**. Δεν είχε όμως την ίδια ευαισθησία όταν ήταν ο ίδιος μέλος του Δ. Σ. της ΟΣΤΟΕ, ούτε όταν λαμβάνουν μέρος στα Συνέδρια τα μέλη της δικής του Παράταξης. **Σημειωτέον ότι η ΟΣΤΟΕ υφίσταται ως δευτεροβάθμιο όργανο ΟΛΩΝ των πρωτοβαθμίων συλλόγων συνταξιούχων από το 1963 και ο σύλλογος μας πληρώνει την συνδρομή του από τότε!!!** Πρόκειται για καθαρά **αντιδεοντολογική** και **αντισυνδικαλιστική** θέση του που υποκινείται από ευτελή προσωπικά κίνητρα και αντιπάθειες και υπονομεύει την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος. Ενοχλεί ότι πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ είναι η κα Κλητοράκη και συμμετέχουν στο Δ.Σ. μέλη του Συλλόγου μας;;;

Αυτό που μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το «σύνθημα» που χρησιμοποιεί στην ανακοίνωσή του **«ΟΧΙ στο κομματισμό της παρακμής και αποδυνάμωσης του ΣΣΤΕ»**, όταν γνωρίζει πολύ καλά τις ευθύνες που απορρέουν από τη δική του **ανοχή και στήριξη των υπονομευτικών προσπαθειών** του επικεφαλής των Εν Δράσει και όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη ΤτΕ, για να μην ικανοποιηθεί κανένα αίτημα του Συλλόγου Συνταξιούχων!!!

Δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο Σύλλογό μας καθώς και η ειδικότερη στοχοποίηση της ΤτΕ και του Διοικητή της είναι έργο των συνδικαλιστών και των στελεχών της κυβέρνησης που ο ίδιος στηρίζει!!!

Ο επικεφαλής των Εν Δράσει συνάδελφος Κ. Ευσταθίου ο οποίος μέσα στην παράταξή του **επιβάλλει ΠΑΝΤΟΤΕ τις προσωπικές του θέσεις και απόψεις** έχει το θράσος, γιατί περί θράσους πρόκειται, να εγκალεί την πλειοψηφία για τις αποφάσεις της!!! Αυτός όπως έχουμε αναφέρει, **που έχει αναγάγει τις δικαστικές αγωγές και τα εξώδικα προς κάθε κατεύθυνση ως κύριο μέσο πίεσης**, αμφισβητεί την μετά από ώριμη σκέψη, απόφαση για τη δικαστική διεκδίκηση των κρατήσεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. **Είναι γνωστό ότι έχει υποβάλλει ο ίδιος και πολλά μέλη της κίνησής του αγωγές εναντίον της ΤτΕ για κάθε Νόμο που ψηφίστηκε τα τελευταία χρόνια, είτε έχει κριθεί αντισυνταγματικός είτε όχι, και πολύ πριν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις ο Σύλλογός μας!!!** Με την ανακοίνωση Νο23/19.1.18 της παράταξής του προσπαθεί **να παραπληροφορήσει και να αποπροσανατολίσει** τους συναδέλφους. Στηρίζει όλα τα επιχειρήματά του στο Δώρο για το Μέρισμα και προσπαθεί **απεγνωσμένα να αποδείξει** ότι ο Σύλλογος δεν το διεκδικεί στο συνολικό ποσοστό του 36% ενώ γνωρίζει ότι στην ανακοίνωση του Συλλόγου μας Νο12/15.1.2018 αναφέρεται συγκεκριμένα ότι τα επιδόματα (Δώρα) αφορούν την **κύρια σύνταξη – επικουρική σύνταξη – μέρισμα**. Επίσης στα πρακτικά της 6^{ης} συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (11.1.2018) **ανέφερε συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ** : *«Η αγωγή, δηλαδή, θα επικεντρωθεί, το λέω επιγραμματικά για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, στις δύο αντισυνταγματικές κρατήσεις των Νόμων 4051 και 4093 και ταυτόχρονα στα αναδρομικά αυτών τω δύο κρατήσεων και στα δώρα κύριας σύνταξης και επικουρικής ή **αν θέλετε καλύτερα και μέρισμα. Κύρια σύνταξη και μέρισμα συνολικά 36%**»*. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι η αγωγή **περιλαμβάνει το συνολικό ποσοστό του μερίσματος**.

Τώρα γιατί ο συνάδελφος Κ. Ευσταθίου ενώ συμμετείχε στη συνεδρίαση και γνωρίζει όλα τα παραπάνω προσπαθεί να παραπληροφορήσει τους συναδέλφους είναι ένα ερώτημα που έχουμε θέσει επαλειμμένα και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.

Οι αντιδράσεις όμως και οι υπονομευτικές ενέργειες των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας δεν σταματούν εκεί. **Επιστράτευσαν και το γνωστό «σωτήρα» του χώρου** μας συνάδελφο Μ. Μπαλαούρα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά όχι για να μας «σώσει» αλλά για να μας

μεταφέρει μέσω των συγκεκριμένων συνδικαλιστών τις απόψεις του, τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης γενικότερα αλλά και ειδικότερα για την Τράπεζα της Ελλάδος.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το συνάδελφο Μπαλαούρα για τις ειδικότερες αναφορές του τόσο στην **ανεξαρτησία της ΤτΕ** όσο και για την υπόμνησή του ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος ανήκει στο Ευρωσύστημα, για αυτό και **δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση σε θέματα που αφορούν γενικότερα το προσωπικό της.**

Καλό θα ήταν ο εν λόγω βουλευτής, αυτές τις αναφορές περί ανεξαρτησίας να τις απευθύνει στους βουλευτές και Υπουργούς του κόμματος και της κυβέρνησης που υπηρετεί, καθότι υπάρχουν αρκετοί που θεωρούν την ΤτΕ ως «τσιφλίκι» τους και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ως «υπάλληλο της Κουμουνδούρου».

Ταυτόχρονα θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό να υπενθυμίσει στον Υποδιοικητή κ. Θεόδωρο Μητράκο **ποια είναι η θέση του και ο ρόλος του** στην ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα ώστε να μην αναγκάζεται να δίνει **καθημερινή αναφορά** σε αυτούς που τον τοποθέτησαν και **ειδικότερα για θέματα που αφορούν δαπάνες συντάξεων** που δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται η κυβέρνηση, όπως πολύ σωστά αναφέρει και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ...

Επιπρόσθετα επειδή αναφέρεται στη διάθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τους πιο ευάλωτους διαθέτοντας το κοινωνικό μέρισμα θα θέλαμε να ρωτήσουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ: **Την προηγούμενη χρονιά έλαβαν το αντίστοιχο επίδομα, μαζί και ο ίδιος, 817 συνάδελφοι συνταξιούχοι της ΤτΕ**, φέτος που κατήργησε η κυβέρνηση το ΕΚΑΣ μήπως γνωρίζει ποιος είναι ο αντίστοιχος αριθμός συνταξιούχων της ΤτΕ που καρπώθηκαν το κοινωνικό μέρισμα;;; **Τον πληροφορούμε ότι ούτε το 1/4 από τους περσινούς δικαιούχους δεν το έλαβε.**

Όσον αφορά το θέμα της ΗΔΙΚΑ και την ελπίδα που εξέφρασε ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, μας αναγκάζει να του υπενθυμίσουμε ότι ο επικεφαλής που επέλεξε για τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση του κόμματός του στο Σύλλογο Συνταξιούχων της Τραπεζής Ελλάδος έλεγε πριν από ορισμένα χρόνια ότι **«είναι πολύ απλό να απαλλαγούμε από την ΗΔΙΚΑ καθότι ο αρμόδιος Υπουργός της τότε κυβέρνησης Γιάννης Βούρτσης μας ενέταξε με μια απλή Υπουργική απόφαση του 2012»**. Η απλή αυτή διαδικασία απεγκλωβισμού δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί παρόλο ότι **έχουν παρέλθει ήδη 3 χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ!!!**

Καλό λοιπόν θα ήταν και για τον ίδιο το συνάδελφο Μ. Μπαλαούρα να δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα καθότι μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα περιοριστεί και αυτός στις δυνατότητες που του παρέχει η σύνταξή του για να τα «φέρει βόλτα», όπως και όλοι οι συνταξιούχοι του χώρου μας.

Συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι ο «βομβαρδισμός» σας με τόσες πολλές και διαμετρικά αντίθετες και αντικρουόμενες ανακοινώσεις ενεργεί αποπροσανατολιστικά και σας δημιουργεί εύλογες ανησυχίες και ερωτηματικά!!! Σας ζητάμε να μας εμπιστευτείτε λαμβάνοντας υπόψη τη ορθολογική και σταθερά συνετή συνδικαλιστική πορεία μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι ως μοναδικό μας στόχο έχουμε την διαφύλαξη του σημερινού επιπέδου των παροχών μας και την με τον πλέον πρόσφορο τρόπο διεκδίκηση των δυνατοτήτων βελτίωσης του ύψους των συνταξιοδοτικών παροχών μας.

***Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο***