

**Δημοκρατική
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.**

Αθήνα, 17/2/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5

**ΕΚΛΟΓΕΣ Σ.Σ.Τ.Ε.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3/2017
ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ**

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Έχετε ήδη ενημερωθεί από ανακοινώσεις του Σ.Σ.Τ.Ε. για τις συνεχείς προσπάθειες ορισμένων αντιθεσμικών παραγόντων και συνδικαλιστών συγκεκριμένης παράταξης να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια του Συλλόγου μας για επίλυση θεμάτων προς όφελος των 5000 οικογενειών συνταξιούχων της ΤτΕ.

Σε σας εναπόκειται εν όψει των εκλογών της 22/3/2017 να δώσετε τέλος στα τυχοδιωκτικά και επικίνδυνα παιχνίδια που παίζουν στην πλάτη μας, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημιές της υπονόμησης, **γιατί σήμερα δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε.** Όλοι μας ξέρουμε πολύ καλά τις πολιτικές, συνδικαλιστικές και προσωπικές επιδιώξεις ορισμένων συνδικαλιστών οι οποίοι προκειμένου να τις πετύχουν, **δεν τους απασχολεί η ζημιά που προξενούν στους συνταξιούχους μας.**

Δυστυχώς, αφού **υπονόμευσαν την ίδια τη λειτουργία του Συλλόγου και την κάθε προσπάθεια βελτίωσης του «Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών»**, είτε αφορούσε περαιτέρω διεύρυνσή του (με τους Ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993) είτε ενίσχυσή του με τη μεταφορά ποσοστού 12% της επικουρικής, **προσπαθούν τώρα να στοχοποιήσουν για τους ίδιους λόγους και το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ της Τράπεζας.** Στην τελευταία ανακοίνωσή τους, που εμφανίζεται ως Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Φεβρουάριος 2017, οι «Εν Δράσει» κάνουν ειδικότερη αναφορά για **ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ** και βεβαίως, κατά την προσφιλή τους μέθοδο, κινδυνολογούν και παραπληροφορούν τους συναδέλφους **σχετικά με την πρόταση της Διαχειριστικής Επιτροπής του «Προγράμματος» να παρουσιάσει οικονομικά ουδέτερο για την Τράπεζα το κόστος της επέκτασής του στους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 με μικρές παρεμβάσεις, όπως ενδεικτικά ανέφερε, στο Ταμείο Υγείας.**

Παρ' όλο ότι οι σύμβουλοι της συγκεκριμένης παράταξης είχαν ενημερωθεί στο Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, που συμμετέχει στην Διαχειριστική Επιτροπή, για το λόγο και τη σκοπιμότητα της παραπάνω αναφοράς στο Ταμείο

Υγείας και ότι γι' αυτή την εξέλιξη είχε ενημερωθεί ο Πρόεδρος του (συνάδελφος Καρπέτας), συνεχίζουν να βάζουν κατά του Ταμείου Υγείας, **ενός φορέα της Τράπεζας που λόγω της ιδιαιτερότητάς του θα έπρεπε να παραμένει έξω από κάθε συνδικαλιστική ή άλλη σκοπιμότητα!**

Με την ίδια ευκολία που ενέπλεξαν το Ταμείο Υγείας στην προεκλογική αντιπαράθεση των παρατάξεων του Συλλόγου, **υπόσχονται σ' όλους τα πάντα**, ιδίως σε μια περίοδο κρίσιμη για τη χώρα μας που η κυβέρνηση πιέζεται από τους θεσμούς και το ΔΝΤ για τη λήψη νέων μέτρων **στα εργασιακά, στις συντάξεις και στα δημοσιονομικά** ώστε να κλείσει η αξιολόγηση μέσα στο Φλεβάρη, διαφορετικά θα μπλέξουμε σε νέες περιπέτειες τύπου «σκληρής διαπραγμάτευσης Βαρουφάκη».

Δυστυχώς αυτή την περίοδο επέλεξε η ηγεσία των «Εν Δράσει» να υποτιμήσει τη νοημοσύνη των συναδέλφων μας, **υποσχόμενη διπλασιασμό και τριπλασιασμό των συντάξεων και κατάργηση των ασφαλιστικών νόμων από το 1992 (Ν.2084/1992) μέχρι σήμερα!!!**

Το τραγικό σ' αυτή την ιστορία είναι, ότι ενώ υπονομεύουν την οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια από μέρους του ΣΣΤΕ, που γίνεται αποδεκτή και από την Διοίκηση της Τράπεζας, για την ενίσχυση έστω ενός μέρους του εισοδήματός μας, σ' αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, **υπόσχονται «λαγούς με πετραχήλια», ενώ οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται καμία από αυτές τις υποσχέσεις να επιλυθεί.**

Οι συνάδελφοι θα πρέπει με τη ψήφο τους να απομονώσουν τον «ΣΩΡΡΑ» του Συλλόγου μας και όλους αυτούς που με τις ενέργειές τους όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα θετικό στους συνταξιούχους της Τράπεζας, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι υπονομεύουν και όλες τις κατακτήσεις που τα τελευταία χρόνια με τόσο κόπο έχουμε πετύχει.

Για όλα τα παραπάνω ο γνωστός «ακομμάτιστος» ισορροπιστής, πυροσβέστης του Συλλόγου και επικεφαλής της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας» **δεν έχει τίποτα να πει;;;** Την ευθύνη κατά την άποψή του **φέρει μόνο η «κομματική» οριακή πλειοψηφία** του Προεδρείου του Συλλόγου μας;;; Θα πρέπει όμως να μας εξηγήσει ο «κήνσορας» του «ακομμάτιστου» συνδικαλισμού για ποιο λόγο στο σχηματισμό του προεδρείου **δεν απεδέχθη τη θέση του Γεν. Γραμματέα** του Συλλόγου που του προτείναμε και ζήτησε **την συμμετοχή** και του συναδέλφου Κ. Ευσταθίου, όταν ο ίδιος πριν 1 ^{1/2} χρόνο περίπου τον είχε εξοβελίσει από τη θέση του Αντιπροέδρου του Συλλόγου, καθ' ότι θεώρησε, δικαίως τότε, την όλη συμπεριφορά του αντιθεσμική και υπονομευτική για το Σύλλογο ;;;

Επειδή γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να πάρουμε απάντηση, του υπενθυμίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό Προεδρείου (για την περίοδο 2015 -2017) διεξάγοντο μετά τις εκλογές του ΣΣΤΕ Απρίλη- Μάη του 2015 και οι βουλευτικές εκλογές της 25/1/2015 είχαν αναδείξει ήδη για πρώτη φορά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. **Μήπως λοιπόν, η οβιδιακή αυτή μεταβολή οφειλόταν στις πιέσεις μελών της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν αποδέχονταν τη μη συμμετοχή στο Προεδρείο του Συλλόγου μας** της ταυτόσημης ιδεολογικά παράταξης των «Εν Δράσει»;;;

Για πόσα χρόνια ακόμη νομίζει ο συνάδελφος Ι. Πετρόπουλος ότι θα αποκρύψει την πραγματική ιδεολογική βάση της παράταξής του, ώστε να κρατά εγκλωβισμένους συναδέλφους που έχουν παραμείνει στην Αναγεννητική Πρωτοβουλία μετά την κατά το παρελθόν κοινή εκλογική κάθοδό της με την ΔΕΚΣ;;;

Δεν κατηγορούμε κανένα συνάδελφο για την ιδεολογική του τοποθέτηση (επιλογή), άλλωστε δεν έχουμε κρύψει ποτέ τη δική μας, **αλλά η σκοπιμότητα της αναφοράς σε κομματικές παρατάξεις και επαγγελματίες συνδικαλιστές θα πρέπει να σταματήσει, γιατί μόνο ζημιά προκαλεί στη λειτουργία του Συλλόγου και τίποτα παραπάνω.**

Ο «ερασιτεχνικός» τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων του συλλόγου και ειδικότερα στη τελευταία ανακοίνωση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας Νο 27/10.2.2017 με τις ανακρίβειες που εμπεριέχει, έρχεται να δικαιώσει κατά τον καλύτερο τρόπο αυτό το χαρακτηρισμό. Συγκεκριμένα:

Αναφέρει η ανακοίνωση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας:

« μετά από προβληματισμό, μπροστά στις απαράδεκτες ενέργειες – μεθοδεύσεις ... προτείναμε στις κινήσεις την κάθοδο ΟΛΩΝ με κοινό ψηφοδέλτιο και με περιορισμένη σταυροδότηση (2-3 σταυρών) Δυστυχώς οι «6» δια στόματος προέδρου την απέρριψαν ... Η πρότασή μας, αποτελούσε και την «απάντηση» στο πρόβλημα των «μόνιμων» συνδικαλιστών του χώρου ...θα επέφερε την τόσο αναγκαία **ανανέωση**, προκειμένου με νέα πρόσωπα να ξεπεραστεί ο διχασμός...»

- Κατά την προσφιλή μέθοδο του επικεφαλής της συγκεκριμένης **παράταξης οι προτάσεις επίλυσης όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και ο Σύλλογος γίνονται πάντα 2-3 μήνες πριν τις εκλογές του ΣΣΤΕ, γιατί θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να καλύπτει την πολυετή ένδειά του σε συγκεκριμένο έργο και αποτέλεσμα.** Νομίζουμε ότι για την ουσία της πρότασης περί κοινού ψηφοδελτίου και περιορισμένης σταυροδότησης (2-3 σταυρών) χρειάστηκε ειδικότερη «μελέτη» από τον ίδιο για μια πρόταση εντελώς **αντιδεοντολογική και αντιδημοκρατική**, καθώς περιορίζει την επιλογή του κάθε συναδέλφου (με λογική πλειοψηφικού συστήματος), **να επιλέξει όχι τον αριθμό των υποψηφίων που θεωρεί ικανούς, αλλά αυτούς που του επιβάλλει το «σύστημα» Πετρόπουλου!!!** Δεν έχει αντιληφθεί ο συγκεκριμένος συνάδελφος ότι προσφάτως και η ίδια η Πολιτεία καθιέρωσε και νομοθετικά (για αρχαιρεσίες) το σύστημα απλής αναλογικής του Ν1264/82;;; Όλα στο βωμό της συνδικαλιστικής σκοπιμότητας....
- Κλείνει δε την σχετική παράγραφο της ανακοίνωσης του με το καλύτερο ανέκδοτο που μπορεί να πει κάποιος για να γελάσουμε. Ζητάει ανανέωση των «μονίμων» συνδικαλιστών των άλλων παρατάξεων, που απασχολούνται στο ΣΣΤΕ επί 4 χρόνια, **όταν ο ίδιος και οι εκάστοτε συνεργάτες του διανύουν τον 22^ο χρόνο ενασχόλησής των με τα κοινά και μάλιστα χωρίς καμία ουσιαστική συνεισφορά στην επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους.**

Αναφέρει η ανακοίνωση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας:

«... μόνο άφρονες θα έφθαναν σε τέτοιο σημείο συνδικαλιστική ιδιοτέλειας, να βαφτίσουν «σύγκρουση» και «εμφύλιο» μια διαφορά άποψης μεταξύ Διοικητή και Υποδιοικητή, σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιότητας από επιτροπή που συμμετέχει ο Σύλλογος, σε επιτροπή που δεν συμμετέχει (!)...».

➤ **Φαίνεται ότι ο συντάκτης της ανακοίνωσης δεν αντελήφθη ότι ο ΣΣΤΕ δεν βάφτισε «σύγκρουση» και «εμφύλιο» τη διαφορά μεταξύ Διοικητή και Υποδιοικητή, αλλά μετέφερε αυτούσιο δημοσίευμα της εφημερίδας «Deal News» στην ανακοίνωσή του. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή (με βάση του αρ. 28 του καταστατικού της ΤτΕ), δεν υποκαθιστά την Επιτροπή που συμμετέχει ο Σύλλογος αλλά το ίδιο το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, και ο ρόλος της είναι αποφασιστικός, όπως είναι και ο ρόλος του Γενικού Συμβουλίου.**

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ

Στην απαντητική επιστολή του Μ. Μπαλαούρα που απέστειλε στους δύο Συλλόγους (ΣΣΤΕ & ΣΥΤΕ) με ημερομηνία 18/1/2017, θα ανέμενε κανείς τουλάχιστον να ζητήσει **ΣΥΓΝΩΜΗ** για αυτή την **αντιθεσμική και υπονομευτική πράγματι παρέμβασή του στον Διοικητή και Υποδιοικητή της ΤτΕ**, παραμονές της σύγκλισης του Γ.Σ. της Τράπεζας με θέμα τη συμμετοχή των νέων ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993 στο «Πρόγραμμα». **Αντίθετα ενώ απέφυγε να απαντήσει στα παραπάνω**, άσκησε και κριτική για τον τρόπο αντίδρασης του Συλλόγου, την επίμαχη περίοδο δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης που ενέπλεκε σε 4 σημεία την ΤτΕ στο Νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016)!!!

Σαν πρόσθετη δικαιολογία για αυτή την αψυχολόγητη και πρωτόγνωρη παρέμβασή του στη Διοίκηση, έφθασε να παραλληλίσει την περίοδο των παρεμβάσεων του Σ.Υ.Τ.Ε. στον αείμνηστο Γιάννη Αλευρά, με τη δική του τακτική, **παραβλέποντας ότι ο Γ. Αλευράς ποτέ δεν λειτούργησε για προσωπική του προβολή ή του κόμματος στο οποίο ανήκε. Επιπρόσθετα, για την οποιαδήποτε παρέμβασή του υπήρχε πάντοτε η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Ε.** Διαδικασίες άγνωστες για το Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Μπαλαούρα.

Είχε μάλιστα την απαίτηση από τους εκπροσώπους των Συλλόγων να ζητήσουν την προσωπική του άποψη για το παραπάνω συμβάν, της παρέμβασής του δηλαδή στη Διοίκηση της Τράπεζας, κάτι που ο ίδιος δεν έπραξε και ποτέ δεν ενημέρωσε τα θεσμικά όργανα των Σ.Σ.Τ.Ε. & Σ.Υ.Τ.Ε. Ευελπιστούμε την επόμενη φορά που θα αποφασίσει να παρέμβει για το «καλό μας», **να ακολουθήσει τις απαιτούμενες θεσμικές διαδικασίες.**

***Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι
Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη,
Αβαγιανός Θανάσης, Ζέρβας Άγγελος, Χαϊδούτης Στέλιος***