

ΠΑΣΧΑ 2020

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Η καθημερινότητα μας άλλαξε βίαια, ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ο οικουμενικός κίνδυνος της πανδημίας ανέδειξε δύο αλήθειες που δεν μας απασχολούσαν όσο έπρεπε έως τώρα. Την αναγκαιότητα της ατομικής ευθύνης προς την κοινωνία και την κορυφαία σημασία της αλληλεγγύης. Τα μηνύματα των ημερών δείχνουν ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μεγάλων αλλαγών σχετικά με τον τρόπο σκέψης και τρόπο δράσης μας.

Εμείς οι συνταξιούχοι, κατά τεκμήριο μεγάλης, σχετικά, ηλικίας και με επιβαρυσμένη συνήθως την κατάσταση της υγείας μας, είμαστε η κοινωνική ομάδα που προασπίζονται οι υπόλοιποι.

Στον μικρόκοσμο του συλλόγου, ας συνειδητοποιήσουμε ότι η αντιπαλότητα και οι διαμάχες μεταξύ μας είναι εντελώς ανούσιες καθώς αρκούσε μόνο το μικρότερο και το πιο άμορφο στοιχείο της φύσης, ένας ιός, για να μας υπενθυμίσει ότι παρά την τεχνολογική και οικονομική πρόοδο είμαστε απλά ανυπεράσπιστοι. Η πανδημία μας θύμισε, ίσως απότομα, τον μεγαλύτερο κίνδυνο στον οποίο όλοι μας ήμασταν ευάλωτοι, την αυταπάτη της παντοδυναμίας και της παντογνωσίας.

Φέτος η Μεγάλη Εβδομάδα είναι διαφορετική, αλλά φέρνει και μηνύματα ελπίδας. Καλούμαστε όλοι, όπως προτρέπει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, “να αδειάσουμε τον εαυτό μας μέσα από τον εαυτό μας”. Να αναγνωρίσουμε την αξία ότι ο ένας έχει πράγματι την ανάγκη του άλλου. Μπορεί να μένουμε μέσα με τις πόρτες κλειστές αλλά η καρδιά μας είναι ανοιχτή για όλους.

*Με αυτές τις σκέψεις, η Κίνησή μας εύχεται σε όλους σας ολόψυχα
χαρά, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.*

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΔΕΚΣ