

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 5

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και οι εκλογές του Συλλόγου μας θα διεξαχθούν την Τετάρτη 22 Μαρτίου. Σας υπενθυμίζουμε ότι η διετία 2015-2016 ήταν εξαιρετικά δύσκολη καθώς χαρακτηρίστηκε από την ανάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, κόμματα αντίθετα με τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας τα οποία, εκτός των άλλων, αμφισβητούν και τον ειδικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος μέσα στο Χρηματοπιστωτικό μας Σύστημα. Επίσης, ήρθαν σε αρκετές περιπτώσεις σε αντιπαράθεση με τις επισημάνσεις και τις θέσεις του Διοικητή της ΤτΕ καθώς ο τελευταίος γνωστοποιούσε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των άστοχων επιλογών τους.

Στα δύο αυτά χρόνια έλαβε οριστικό τέλος η αυταπάτη όσων πίστεψαν ότι υπήρχε έστω και η αμυδρή περίπτωση ουσιαστικής θετικής αλλαγής στη φιλοσοφία των κυβερνόντων. Τα στελέχη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «μεθυσμένα» από τη χαρά της νομής της εξουσίας, και προκειμένου να διαιωνίσουν την παρουσία τους στα πολιτικά πράγματα της χώρας, είχαν ως βασικό στόχο τους τη δημιουργία μόνιμης πελατειακής βάσης μέσα από διορισμούς και ρουσφέτια. Μέσα στα πλαίσια διατήρησης της «γλυκιάς» εξουσίας εντάσσονται και οι προσπάθειες χειραγώγησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όπως οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί και οι Εφημερίδες. **Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο ανίκανη να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις του 21^{ου} αιώνα. Ιδεολογικά «κολλημένη» σε αριστερές θέσεις και πρακτικές του παρελθόντος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις πολύπλοκες απαιτήσεις της σημερινής καθημερινότητας.** Σε συνδυασμό δε με μια σειρά άλλους αρνητικούς παράγοντες που την χαρακτηρίζουν όπως η προφανής απειρία της, ο λαϊκισμός, η αδυναμία εκτίμησης των Ευρωπαϊκών δεδομένων και το άγχος της διασφάλισης της παρουσίας της στη πολιτική ζωή του τόπου, την καθιστά την πλέον **ανεπαρκή και ίσως την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση που είχαμε ποτέ.**

Ειδικότερα τους τελευταίους μήνες συμβαίνει κάτι πολύ επικίνδυνο καθώς η συγκυβέρνηση βυθίζεται στα αδιέξοδα της. Κορυφαίοι υπουργοί είναι φανερό ότι ασχολούνται μόνο με το πώς θα παγιώσουν την υποστήριξη της εκλογικής τους πελατείας. Δεν τους ενδιαφέρει αν

καταστρέφεται ένα παραγωγικό και δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας με την υπερφορολόγηση και τις παράλογες εισφορές. Τάζουν και υλοποιούν κάθε είδους προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μονιμοποιήσεις, επιδόματα. Στόχος είναι να μην υπάρχει πουθενά αξιολόγηση, να γίνουν όλα ένας μεγάλος χυλός όπου δεν θα ξεχωρίζει τίποτα. Θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να δημιουργήσουν μια μόνιμη εκλογική συμμαχία, που είτε θα κερδίζει εκλογές είτε θα μπλοκάρει κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο μέλλον. **Ο κυνισμός περισσεύει**, αλλά αγνοούν το γεγονός ότι πια δεν υπάρχουν τα χρήματα που απαιτούνται για τα σχέδιά τους **και όλη η κοινωνία έχει στραφεί εναντίον τους με οργή.**

Διετία 2015-2017

Μέσα σε αυτό το αδιέξοδο πλαίσιο το σύστημα των κοινωνικών παροχών της χώρας βάλλεται από όλους τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς που θεωρούν ότι οι συντάξεις στην Ελλάδα είναι υπερβολικά υψηλές τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος το οποίο μειώνεται συνεχώς. Συνεπώς όλοι οι συνδικαλιστές του Συλλόγου μας πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι η ιδιαιτερότητα της Τράπεζας της Ελλάδος δεν διασφαλίζει κατ' ανάγκη το βασικό στόχο μας που πρέπει να είναι η προστασία του σημερινού επιπέδου των παροχών μας. Και όταν αναφερόμαστε σε παροχές δεν μιλάμε μόνο για τις συντάξεις. Πρέπει να αξιολογήσουμε και το επίπεδο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να δούμε αν μπορούμε να το βελτιώσουμε. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε ευέλικτη και μέσα στη πραγματικότητα στρατηγική, με λογικούς και υλοποιήσιμους στόχους, προκειμένου να διασφαλίσουμε σε βάθος χρόνου το επίπεδο των παροχών μας λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές περιβάλλον ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό και τις κοινωνικές παροχές.

Η Συνδικαλιστική μας παράταξη, σταθερά προσηλωμένη στις αξίες του κοινωνικού φιλελευθερισμού και του Ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας, έχει αποδείξει ότι είναι πάντοτε παρούσα συμβάλλοντας με τη φωνή της λογικής και της σύνεσης στην επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν. **Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω δυσμενή συγκυρία, εκτιμούμε ότι το Προεδρείο του Συλλόγου διαχειρίσθηκε έως σήμερα με αρκετή επιτυχία τα σημαντικότερα ζητήματά μας, έχοντας θέσει ως βασικό στόχο τη διαφύλαξη του σημερινού, έστω και μειωμένου, εισοδήματος μας.** Ας μην ξεχνάμε ότι ο χώρος μας χαρακτηρίζεται από τη μοναδική ιδιαιτερότητα ο εργοδότης μας να είναι ταυτοχρόνως και ο ασφαλιστικός μας φορέας, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να υπερασπιζόμαστε με επιτυχία ένα κομμάτι από το επίπεδο των παροχών μας εφ' όσον βέβαια πρυτανεύσει η φωνή της λογικής και αποφύγουμε τις υπερβολικές και μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη αφ ενός μεν το πάρα πολύ άσχημο γενικότερο περιβάλλον αφ ετέρου δε ότι κανένας φορέας δεν είναι υπεράνω των νόμων.

Συνεπώς, θεωρούμε σημαντικότερη επιτυχία, η οποία όμως για προφανείς λόγους απαξιώνεται από τις άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις τη Διεύρυνση που «Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών» με τη συμμετοχή σε αυτό των ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993 ώστε υπάρξει ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση των υπαλλήλων της ΤτΕ. Πρέπει να τονισθεί η σπουδαιότητα αυτής της απόφασης καθώς διασφαλίζεται στο διηνεκές η βιωσιμότητα του «Προγράμματος» το οποίο μετριάξει ουσιαστικά τις απώλειες από τους νόμους των μνημονίων. Η επίτευξη μιας από τις σοβαρές και μεγάλες διεκδικήσεις του Συλλόγου μας, η οποία έχει και υψηλό χρηματικό κόστος

για τη ΤτΕ, υπονομεύτηκε την τελευταία στιγμή από συγκεκριμένους συνδικαλιστές που προσπάθησαν να ακυρώσουν τη λήψη της απόφασης με τη λογική «άκουσον-άκουσον» ότι γίνεται σε μια περίοδο κοντά στις εκλογές..... Οι συνδικαλιστές αυτοί, που θεωρούμε ότι πρόσκεινται στην Παράταξη «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» του συναδέλφου Κ. Ευσταθίου, έφτασαν από μικροπολιτική και κοντόφθαλμη θεώρηση των πραγμάτων πολύ κοντά στο να «τορπιλίσουν» τις προσπάθειες διεκδίκησης του θέματος αυτού που είναι προς όφελος όλων των ασφαλισμένων της Τράπεζας. Αλήθεια τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετούν??? Είναι δε τόση η μικρότητα τους που σε καμία από τις αμέτρητες ανακοινώσεις τους που βγάζουν και «για ψύλλου πήδημα» δεν αναγνώρισαν το τεράστιο μέγεθος της επιτυχίας και της ευόδωσης των προσπαθειών του Προεδρείου. Περίπου αντίστοιχη ήταν και η αντιμετώπιση από την παράταξη της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας» του συναδέλφου Ι. Πετρόπουλου. Καμία θετική αναφορά παρά μόνο γενικόλογες παρατηρήσεις σχετικές με την «υποτιθέμενη» σοβαρότητα τους και νουθεσίες για την πορεία του Συλλόγου. Ας μην ανησυχούν όμως, όλοι οι παραπάνω, καθώς οι παρατάξεις που συγκροτούν την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αποδείξει ότι, δίχως παλινωδίες, προασπίζονται σταθερά, σοβαρά και υπεύθυνα τα συμφέροντα των συνταξιούχων της ΤτΕ.

Η ΔΕΚΣ πιστεύει ότι η υπεύθυνη και συνετή προάσπιση των συμφερόντων όλων των συναδέλφων είναι υπεράνω των προσωπικών φιλοδοξιών. Έχοντας ως σταθερή στρατηγική επιλογή αυτή τη θέση δεν διστάσαμε να αναλάβουμε θέσεις ευθύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ακόμη και όταν αυτό ήταν αντίθετο με το στενό συνδικαλιστικό μας συμφέρον καθώς η αντιπολίτευση είναι πάντοτε ευκολότερη και ελκυστικότερη. Όμως η διασφάλιση της σταθερότητας της Διοίκησης του Συλλόγου μας είναι μακράν πιο σημαντική από κάθε μικροπαραταξιακό συμφέρον.

Υπευθυνότητα ή Μικροπολιτική??

Βέβαια δεν ευελπιστούμε ότι θα βρούμε συμπαραστάτες σε αυτή μας τη θέση. **Ο συν. Ευσταθίου και ορισμένοι από τους «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» εκτός από το γεγονός ότι διεκδικούν για τον εαυτό τους το «αλάθητο του Πάππα» έχουν αυτοπαγιδευθεί στην αμέτρητη αλαζονεία τους και στην εκτίμηση ότι μόνο αυτοί είναι οι γνώστες όλων των θεμάτων απαξιώνοντας όλους τους άλλους.** Η αυταπάτη αυτή σε συνδυασμό με τις βαθιές προσωπικές αντιπάθειες και τις μεγάλες φιλοδοξίες, αποτελούν πλέον ένα επικίνδυνο μείγμα που τους οδηγεί σε ακραίες πρακτικές εν πολλοίς υπονομευτικές των γενικότερων προσπαθειών του Συλλόγου. Το κακό με αυτούς είναι ότι έχουν εγκλωβίσει και ένα αριθμό αξιόλογων συναδέλφων οι οποίοι θεωρούν ότι είναι δυνατή η πλήρη και άνευ όρων επαναφορά του προ κρίσης επιπέδου των παροχών μας. Καλούμε αυτούς του λογικώς σκεπτόμενους συναδέλφους να απαγκιστρωθούν από τις δημαγωγικές και παραπλανητικές υποσχέσεις αναλογιζόμενοι ότι η παρούσα κατάσταση είναι πρωτόγνωρη και απαιτεί σύνεση, ψυχραιμία και μακροχρόνια στρατηγική μακριά από τις «επαναστατικές πρακτικές» των προηγούμενων χρόνων.

Ο ιθύνουν νους της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ» συν Πετρόπουλος ακολουθεί και αυτός περίπου την ίδια τακτική διεκδικώντας όμως αυτός τη μοναδικότητα της σύνεσης και της λογικής..... **Λησμονεί όμως ότι η σχεδόν επί τρεις δεκαετίες παρουσία του στα συνδικαλιστικά πράγματα του Συλλόγου από θέσεις ευθύνης τον έχει καταστήσει**

βασικό συνυπεύθυνο όλων σχεδόν των αποφάσεων. Η επιχειρούμενη την τελευταία πενταετία ανανέωση της σύνθεσης του Δ.Σ. έχει απειλήσει την βασική του επιλογή «πότε με τον ένα πότε με τον άλλο». Ο σοφός λαός μας λέει «ή παππάς-παππάς ή ζευγάς-ζευγάς» και τα δύο δεν γίνεται. Δεν ξεχνάμε επίσης και το μονοπώλιο στην υποσχεσιολογία του προς μια μερίδα συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν με δυσμενείς συνθήκες. Ας αναλογισθούν οι συνάδελφοι ποια είναι η παράταξη που με διαχρονική σταθερότητα προασπίζει τα συμφέροντα όλων μας.

Η ώρα των αποφάσεων

Συνάδελφοι το Πολιτικό Σκηνικό της χώρας αλλάζει. Ο λαός έχοντας πλέον συνειδητοποιήσει την απάτη της «πρώτης φοράς Αριστερά» γυρίζει την πλάτη του στους εκφραστές της. Ο κύκλος της Μεταπολίτευσης έκλεισε με την άνοδο στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ που αποδόμησε την αυταπάτη όσων καλοπροαίρετα πίστεψαν σε φιλολαϊκή διακυβέρνηση. Διαφάνεται ότι στις επερχόμενες σε σύντομο χρονικό διάστημα εκλογές θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας πολιτικές δυνάμεις που πραγματικά πιστεύουν στην αναγκαιότητα ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που θα δώσουν κίνητρα στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας απελευθερώνοντας τες από παρωχημένες αγκυλώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στις παραπάνω αρχές σας καλούμε να ενισχύσετε τη δύναμη της Παράταξής μας καθώς αυτό θα μας δώσει την ώθηση και θα τροφοδοτήσει τον ενθουσιασμό μας να συνεχίσουμε τη μάχη. Μην παρασύρεσθε από «παχιά λόγια» και μαξιμαλιστικές υποσχέσεις. Ο αγώνας είναι συνεχής και δύσκολος απαιτώντας σύνεση, συναίνεση, καθαρό μυαλό, συναίσθηση των πραγματικών δυνατοτήτων μας και ικανότητα πρόβλεψης των μελλοντικών εξελίξεων. Όπως θα διαπιστώσετε από τη σύνθεση του Ψηφοδελτίου μας (Θα σας γνωστοποιηθεί με την επόμενη Ανακοίνωση μας) έχουμε προβεί σε σημαντική ανανέωση των στελεχών μας με την προσθήκη νέων αξιόλογων συναδέλφων. Πιστεύουμε ότι σε συνδυασμό και εκμεταλλευόμενοι την πείρα των παλαιότερων στελεχών έχουμε την ικανότητα και τα προσόντα να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών.

Στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας www.sste.gr στο τμήμα που έχει την κίνηση μας μπορείτε να στέλνετε τις προτάσεις σας, τις υποδείξεις σας, τις απόψεις σας και γενικότερα ότι νομίζετε ότι θα συμβάλλει στην δημιουργική επικοινωνία μεταξύ μας. Επιφυλασσόμαστε να σας παρουσιάσουμε το διεκδικητικό πλαίσιο της Παράταξης μας στην επόμενη Ανακοίνωση μας

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Συντονιστική Επιτροπή.

Βρέττα Ευαγγελία, Αντωνόπουλος Νίκος, Βερέβης Απόστολος, Δουρδούμας Βασίλης, Καλλέργης Δημήτρης, Καλογιαννίδης Ιωάννης, Κυβέλλος Φαέθων, Κωνσταντόπουλος Νίκος, Κωτσιόπουλος Ηλίας, Μάνος Νίκος, Μαστραχάς Στέφανος, Μπαλλής Ιωάννης, Παπαγεωργίου Μαρία, Σάτλας Νίκος.