

Ανακοίνωση Νο 5

Σεπτ - Οκτ. 2017

ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΟΥΜΕ. ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ!

Η **Αναγεννητική Πρωτοβουλία**, μπορεί εκλογικά να συρρικνώθηκε (εκλογές Μάρτη 2017) δεν παύει, όμως, να αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο που μπορεί να αναλύει και να ερμηνεύει τα **``γεγονότα``** που συμβαίνουν τόσο στην ΤΤΕ, όσο και στους δύο Συλλόγους του χώρου.

``Γεγονότα`` αρνητικά που, όχι μόνον δεν εξάλειψε ο εκλογικός θρίαμβος των κινήσεων που ηγούνται οι συνάδελφοι, **Γοζαδίνος-Κλητοράκη-Αντωνόπουλος –Βρέττα**, αντίθετα επέτεινε την διχαστική και επικίνδυνη λειτουργία του Συλλόγου Συνταξιούχων. Άλλωστε και μετά τον θρίαμβό τους, σε όλες τις ανακοινώσεις τους, για την κακοδαιμονία του Συλλόγου αιτιώνεται την ...αντιπολίτευση!

Πέραν του κομματισμού, ο Σύλλογος ταλαιπωρείται από προσωπικές αντιπαραθέσεις που δεν του επιτρέπουν, όχι μόνον να αξιοποιήσει τα θετικά στοιχεία που ως **``προσωπικό κεντρικής Τράπεζας``** διαθέτουμε, αλλά ούτε να οσφρίζεται ότι η Τράπεζα, ως ασφαλιστικός οργανισμός, **δεν ενεργεί** στο χρόνο που πρέπει, με αποτέλεσμα να σωρεύονται εκκρεμότητες που, τώρα ή σε επόμενη **φάση, μπορεί να μας κοστίσουν ακριβά.**

Παραθέτουμε ορισμένα (τα περισσότερα πρόσφατα) γεγονότα που πιστοποιούν ότι, η επιστροφή στην διαταραγμένη **`` κανονικότητα``** του ΣΣΤΕ δεν είναι θέμα ισχυρής πλειοψηφίας, όπως πίστεψαν οι συνάδελφοι που συγκρότησαν το τρέχον προεδρείο στο Σύλλογο.

Γεγονότα που επιτάσσουν την άμεση συνεννόηση ΌΛΩΝ μας:

---Τα εύγλωττα μηνύματα του κ. Διοικητή .Είναι πρωτοφανές στο χώρο ,μέσα στους τελευταίους 9 μήνες, ο ίδιος ο Διοικητής ,δύο φορές ,με πανομοιότυπες ανακοινώσεις Νο 5/24.7.17 και 27/25.10.16 του (ανύποπτου;) προεδρείου του Συλλόγου μας να στέλνει , εντός εισαγωγικών μάλιστα (!!) μηνύματα καλύτερου κλίματος : **``θα προσπαθήσει από την πλευρά του στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κλίματος για το σύνολο των συνταξιούχων``**

---Η Ένταξη στο **`` πρόγραμμα``** των μετά την 31.12.92 ασφαλισμένων και τα προβλήματα ίσης μεταχείρισης που έχουν δημιουργηθεί.

--- Η μη εισαγωγή του Ν.4387/16 (Κατρούγκαλου) στο σώμα της ασφάλισής μας

---Η Χορήγηση προσωρινών κι όχι κανονικών, όπως πρέπει, συντάξεων σε εξερχόμενους της υπηρεσίας συναδέλφους

---Η επικαιροποίηση των ΣΣΕ 1948-1951

---Η πληθώρα διαβημάτων τεκμηριωμένων ,πλην εξωθεσμικών ενεργειών (Εξώδικο τριών συναδέλφων προς τον Διοικητή της ΤΤΕ, όπως και αντίστοιχες ενέργειες του σ.**Α.Μπαλάσκωνη**. Παρότρυνση συναδέλφων να ζητήσουν απ' ευθείας από την Διοίκηση της ΤΤΕ, την παύση της παρακράτησης υπέρ ΕΑΣ).Ανεξάρτητα προθέσεων, οι ενέργειες αυτές δηλώνουν το μειωμένο κύρος και την αναποτελεσματικότητα του Συλλόγου Συνταξιούχων.

---Η πρωτοφανής για τα χρονικά του ΣΣΤΕ διακοπή της προτελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ.προκειμένου ενεργεία δικηγόρος της ΤΤΕ. να απευθύνει συστάσεις στους 11 αιρετούς(!) να μετριάσουν τον τόνο των ανακοινώσεών τους, γιατί: **`` στα δικαστήρια επί αγωγών συνταξιούχων ηΤΤΕ κατασκευοφαντεΐται!**

---Η μη καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπει ο Ν. 3198/55 σε εξελθόντες μέχρι το έτος 2000, αντίθετα με την μετέπειτα γενναιόδωρη εφαρμογή του (Άρειος Πάγος.Π.1/02).

--- Οι τελευταίες αρνητικές εξελίξεις γύρω από το μέρισμα της ΕΤΕ

--- **Η ακατανόητη** κατάργηση των μηνιαίων συγκεντρώσεων στο κέντρο. Πρόκειται για δημοκρατικό έλλειμμα που εντείνεται από το γεγονός ότι οι εκλογές του Μάρτη 2017 για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκαν, χωρίς πραγματική Γενική Συνέλευση!!.

--- **Η παντελής** απουσία διαλόγου, ούτε καν συζήτησης, επί θεμάτων που θέτουν οι συνάδελφοι (π.χ. σ.**Μπελίτσος**, παραιτηθείς εκπρόσωπος παρ/τος Ρεθύμνου)

---- **Κοντά στα παραπάνω** ,στο χώρο εξακολουθεί αδικαιολόγητα να αιωρείται ακόμη, η ανάθεση του ``προγράμματος`` σε ασφαλιστική εταιρεία παρότι και η ίδια η Τράπεζα θεωρεί το θέμα ανύπαρκτο!.

Τέλος, δεν επιτρέπεται να αγνοούμε την κοινωνική δυσαρέσκεια που θα ενταθεί από τα πρόσθετα δρομολογημένα μέτρα στο σύνολο των συνταξιούχων της χώρας(περαιτέρω μείωση της μέσης σύνταξης το επόμενο διάστημα, προσωπική διαφορά-μείωση αφορολόγητου-αύξηση έμμεσων φόρων-συντάξεις χηρείας, νέος τρόπος υπολογισμού συντάξεων...)

Η Κίνησή μας, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, μιλάει όταν πρέπει. Άλλωστε, μπροστά στον καταγισμό "πληροφόρησης" που διαπερνά το χώρο, δεν διαθέτει ανάλογες οικονομικές ή "άλλες" δυνατότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης .
Οι συνάδελφοι που εκτιμούν τις θέσεις και τη στάση της κίνησής μας , μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της κίνησής μας www.anagennitiki-protovoulia.gr , και να κάνουν αβίαστα χρήση των τηλεφώνων που αναγράφονται στο λογότυπο της Κίνησης (επάνω μέρος της πρώτης σελίδας). Επίσης, όσοι διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε e-mail μπορούν να μας το γνωρίσουν

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, εκτιμά ότι η σώρευση αυτής της σειράς γεγονότων - εκκρεμοτήτων, αποτελεί βόμβα στο θεμέλιο του ασφαλιστικού μας συστήματος, αν δεν κινηθούν τάχιστα διαδικασίες τακτοποίησής τους. Για το σκοπό αυτό, κρίνει αναγκαίο να διατυπώσει τις ελάχιστες θέσεις όπου εκτιμά ότι είναι εφικτό να συμπέσουν όλοι, όσοι έχουν εκλεγεί στο Δ.Σ, και να ξεκινήσει ένας διάλογος, για μία εφικτή συμφωνία σε ορισμένα θέματα άμεσης προτεραιότητας και για ορισμένες απαραίτητες ενέργειες επ' αυτών, τόσο αναγκαίων σήμερα, γιατί αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά.

Άλλωστε, στο χώρο αντιμάχονται δύο πολιτικές που δεν διαφέρουν ως προς τον στόχο (προστασία και διεύρυνση του συνταξιοχικού εισοδήματός μας), όμως ως προς την μεθόδευση διχάζονται επικίνδυνα. Αυτές οι πολιτικές είναι :

Η πολιτική της πλειοψηφίας εθισμένης σε μία κολακευτική πλην παρωχημένη πολιτική **προσωπικών** επαφών με την Διοίκηση και ιδιαίτερα τον Διοικητή ,δεν πολιτεύεται με βάση το ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο της κεντρικής Τράπεζας της χώρας που εξασφαλίζει το ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς, δεν προβάλλει και δεν θεμελιώνει ,με τα ισχυρά επιχειρήματα που διαθέτουμε τις θεμιτές διεκδικήσεις μας, προβάλλει απερίσκεπτα την κομματική της υπόσταση και παρουσιάζει εμφανές δημοκρατικό έλλειμμα, πέραν βέβαια του γεγονότος ότι οι εκλογές του Μάρτη 17 στο Σύλλογό μας έγιναν χωρίς την πραγματοποίηση **πραγματικής** Γ.Σ.. Εκδίδει σωρεία ανακοινώσεων φαινομενικά φιλικών προς τον κ. **Ι.Στουρνάρα** που ,όμως τον εκθέτουν μαζί με την ΤτΕ. Δείχνει να επηρεάζεται από λογικές της γραφειοκρατίας της ΤτΕ ,όπως αυτή .ερμηνεύει τα γεγονότα .

Η άλλη πλευρά , κάνει αξιοπρόσεκτες αναλύσεις των ασφαλιστικών δεδομένων του χώρου και εισηγείται πληθώρα διεκδικήσεων, κατάλληλων όμως, σε εποχές ευημερίας και όχι σε εποχές ανατροπής των πάντων. Πολιτεύεται ως να είναι η ΤτΕ ασφαλής `` νησίδα στον ωκεανό`` .
Επίσης, δεν φροντίζει να κλιμακώσει τις διεκδικήσεις ανάλογα με την δυνατότητα υλοποίησης στο μνημονιακό περιβάλλον που ζούμε , αλλά και ανάλογα με την δυνατότητα αποκατάστασης των ανισοτήτων στο χώρο. Δείχνει να αγνοεί το κοινωνικό αίσθημα που δεν πρέπει να το στρέψουμε ολοκληρωτικά εναντίον μας (κοινωνικός αυτοματισμός). Δείχνει να αγνοεί τον κίνδυνο ενός νέου νόμου Πετραλιά (τον αποκαλεί `` φοβικό `` σύνδρομο). Γενικά, επιδίδεται σε θεωρίες ,σε αναλύσεις και σε ενέργειες, που οδηγούν στην εδραίωση και ενίσχυση της κομματικής πλειοψηφίας.

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Υπάρχει, βέβαια, και η πολιτική της Α.Π. που, οι συνάδελφοι (εκλογική βάση) δεν της έδωσαν την δυνατότητα να παρέμβει αποφασιστικά για να σταματήσει τον κατήφορο, στο τέλος του οποίου **όλοι ανεξαιρέτα**, θα γκρεμιστούμε

Με βάση τα παραπάνω και αφού δεν ευοδώθηκε η προσπάθεια να χαμηλώσουν οι τόνοι, σήμερα, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία καλεί δημόσια τις κινήσεις του χώρου και ιδιαίτερα τους συνάδελφους

Ι.Γοζαδίνο και Κ.Ευσταθίου σε μία, εξ αρχής, συζήτηση επ αυτών, γιατί οι διαφορές δεν είναι τόσο σημαντικές, όσες οι ίδιοι νομίζουν. Πιο συγκεκριμένα :

Τα θέματα που επιβάλλεται να τεθούν σε συζήτηση :

A. Ασφαλιστική εταιρεία. Το πρώτο που απαιτείται είναι να προσαρμοστούμε άπαντες στο αυτονόητο, ότι, δηλαδή, προοπτική ανάθεσης του προγράμματος σε ασφαλιστική εταιρεία δεν υφίσταται. Αυτό επιβάλλει η ίδια η πραγματικότητα .Αυτό το ξεκαθάρισμα είναι *απαραίτητο προκειμένου να ανοίξει ο διάλογος* . *Κανένας σήμερα, ούτε ο κ.Διοικητής, μπορεί να παραβλέψει τα τεράστια προβλήματα που θα προκαλούσε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κόντρα στον εθελοντικό χαρακτήρα συμμετοχής στο πρόγραμμα (πόσο μάλλον σε ασφαλιστική εταιρεία)* αλλά και στο προστατευτικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την ΤτΕ.

Είναι δικαίωμα κύκλων της ΤτΕ να υπηρετούν νεοφιλεύθερες αντιλήψεις και να ευνοούν την ιδιωτική ασφάλιση . Όμως στην ΤτΕ,σήμερα “το πρόγραμμα σε ασφαλιστική εταιρεία” είναι ανέφικτη πράξη.Θα την μετέτρεπε σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο και το ασφαλιστικό μας καθεστώς εύκολο θύμα στις ορέξεις της επόμενης “Πετραλιά” που το 2008 μας ενέταξε στο ΙΚΑ!! Ποιός μπορεί να αγνοήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο στο ευμετάβλητο πολιτικό περιβάλλον που ζούμε;

B. Πρόγραμμα. Επί τέλους έχουμε απαλλαγεί από την υστερία για την “*πραιτέρω διασφάλισή του*” και από το παρεπόμενο της ασφαλιστικής εταιρείας. Σε αντίθεση με τον Σύλλογό μας και σύμφωνα με όσα η κίνησή μας έχει υποστηρίξει, ο ΣΥΤΕ ,με πρόσφατη ανακοίνωσή του (**15/11.7.17**) *ομολογεί :*
“Η βιωσιμότητα του προγράμματος έχει κατοχυρωθεί από εμπειριστατωμένες μελέτες χρηματοροών της AON Hewitt οι οποίες έχουν ελεγχθεί από το Γ.Σ. της Τράπεζας και τους αρμόδιους Διευθυντές”.

Γ. Η ένταξη στο πρόγραμμα των μετά τις 31.12.92 ασφαλισμένων ,δεν φαίνεται πως έγινε με ιδιαίτερα μελετημένο τρόπο που να εξασφαλίζει την πραγματική εξομοίωση του προσωπικού, με αποτέλεσμα εκκρεμότητες που θα προκύψουν με το πλήρωμα του χρόνου (π. χ. χορήγηση μερίσματος κατά την συνταξιοδότηση 20% η36%...)

Δ. Η ενιαιοποίηση των ασφαλιστικών κανόνων σε μία ΤτΕ είναι προφανής ανάγκη .Δεν είναι αποδεκτό η ΤτΕ να χορηγεί “**έναντι σύνταξης**” αντί **κανονικής συνταξιοδότησης** των εξερχομένων υπαλλήλων. **Ο Ν. 3863 /10** ορίζει τον τρόπο καταβολής της σύνταξης –μερίσματος(Ισχύουν τα καταστατικά των καταργημένων ταμείων). Ο **Ν 4387 /16** (Κατρούγκαλου) ισχυροποιεί πραιτέρω τον Ν.3863/10. Τυχόν αμφισημίες η ασάφειες πρέπει να επιλυθούν τώρα με διάλογο μεταξύ μας και με την Τράπεζα της Ελλάδος, με σύντομες και σύννομες ενέργειες. Ίσως, να απαιτηθεί ή ανασυγκρότηση ή έστω αναπροσανατολισμός της “**Επιτροπής κοινωνικοασφαλιστικών θεμάτων**” που αδικαιολόγητα προσανατολίστηκε στην “**πραιτέρω διασφάλιση του προγράμματος**” για να το ξεχάσει στη συνέχεια.

Ε. Οι περικοπές των νόμων. Και βεβαίως οι αποφάσεις του ΣτΕ 2287-2288-2289-2290/15) και η απόφαση 244/17του Ελεγκτικού Συνέδριου αποτελούν ισχυρή βάση για την κατάργηση των περικοπών. Ελπίζουμε η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας που συνέρχεται στις 3.10.17 να αποτελέσει την απαρχή επίλυσης του θέματος που η ΤτΕ δεν μπορεί να αγνοήσει.

ΣΤ. Η εισφορά αλληλεγγύης. Αποτελεί κοινή πεποίθηση (και παραγόντων της Τράπεζας) ,ότι δεν έπρεπε η ΤτΕ να εφαρμόσει τους σχετικούς νόμους, γιατί δεν την αφορούσε. Εδώ σημειώνεται η αντίφαση, η εισφορά να κρατιέται στο μέρισμα, όχι, όμως, στο πρόγραμμα και να έρχεται, όμως, η Εφορία μέσω της φορολογικής δήλωσης, και να την παρακρατεί. Την τακτοποίηση κι αυτού του θέματος μπορεί να σημάνει η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου(όπως παραπάνω)

Z. επικαιροποίηση των ΣΣΕ 1948 – 1951. Η ισότητα παλιών και νέων συνταξιούχων επιβάλλει, πέραν άλλων, την επικαιροποίηση των ΣΣΕ 1948 - 51.Είναι αναγκαία πράξη που όλοι συμφωνούν.

Η. Τέλος, η μεταφορά ποσοστού 10% - 12 % από το μέρισμα, είναι ενέργεια που μπορεί να γίνει ταυτόχρονα, η σε επόμενη φάση. μετά την επικαιροποίηση των ΣΣΕ 1948 – 1951.Μέσα από την διαδικασία αυτή θα διορθωθεί η κατάφωρη αδικία σε βάρος των παλαιοχαμηλών συνταξιούχων.

Ποιός ο ρόλος – ευθύνη του Συλλόγου Συνταξιούχων στο σύνολό του ;

Στις σημερινές συνθήκες προβάλλει επιτακτικά το καθήκον του ΣΣΤΕ να προτείνει και να παρακολουθήσει λύσεις στα παραπάνω ζητήματα με τρόπο που θα ωθήσουν την Διοίκηση της ΤτΕ να προβεί στις ενδεδειγμένες και οπωσδήποτε ιεραρχημένες αποφάσεις. Θα απαιτηθεί όμως, μία άλλη αντίληψη στη πρακτική των παρατάξεων . Είναι πλέον καιρός ο συνδικαλισμός στους συνταξιούχους της

ΤΤΕ ,να πάψει να ασκείται όπως στο αποκρουστικό κομματικό σύστημα. Πιστεύουμε ότι , μπορούμε να τα βρούμε γιατί, σε αντίθεση με το κομματικό σύστημα, εμείς δεν στοχεύουμε σε προσωπικά οφέλη, αντίθετα διεκδικούμε αιτήματα θεσμικά, νόμιμα και ταυτόχρονα προβάλλουμε(οφείλουμε) ένα ευαίσθητο κοινωνικό πρόσωπο αλληλεγγύης και πολιτισμού.

Εκτός των παραπάνω, ο μέχρι τώρα , ασκούμενος στο χώρο συνδικαλισμός, έχει υποτιμήσει την, επ αμοιβή, συνδρομή επώνυμων νομικών συμβούλων– καθηγητών. Οι γνωμοδοτήσεις τους επάνω στα κρίσιμα θέματά μας θα αποτελούσαν σπουδαίο εργαλείο διεκδίκησης και αποτροπής κινδύνων. Τούτο ,ανεξάρτητα της διαχρονικής ανάγκης ενός τακτικού νομικού συμβούλου, καθημερινής παρουσίας .Αν υπήρχε μία τέτοια φωνή στο ΣΣΤΕ, στη θέση των νομικών αναλύσεων από τις συνδικαλιστικές; Αυθεντίες του χώρου, η ένταση των διαφορών στο χώρο θα ήταν ηπιότερη και η συνεννόηση επιβίβη. Ο “σπάταλος” Σύλλογος έχει την δυνατότητα κάλυψης της, σχετικής δαπάνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε...

Συνεδρίασε την Τετάρτη 27.9.17 το Δ.Σ.του Συλλόγου με κύριο θέμα τις *“Αρνητικές εξελίξεις για το λογαριασμό επικούρησης της ΕΤΕ”*, τα δε υπόλοιπα ήταν θέματα ρουτίνας. Καμία αναφορά και καμία συζήτηση για τα σωρευμένα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν στο ασφαλιστικό μας ζήτημα και πιεστικά ζητούν την διευθέτησή τους. Η κίνησή μας , μέσα από χωριστές συναντήσεις με τους επικεφαλής των δύο άλλων κινήσεων ,είχε αναζητήσει την δυνατότητα συνεννόησης σε ορισμένα, τουλάχιστον, κύρια εκκρεμή θέματα, προκειμένου να υποβληθούν στην Διοίκηση, εν όψει μάλιστα της συνεδρίασης στις 3.10.17 του Νομικού Συμβουλίου που συγκαλεί η Τράπεζα.

Στο Δ.Σ. της 27.9.17 θα εδοκιμάζετο αυτή η δυνατότητα Δυστυχώς κι αυτή η προσπάθεια αποδείχθηκε μάταιη. Η ανακοίνωσή μας Νο 4/ Σεπτ - Οκτ.2017 είναι διευκρινιστική. Όμως, ο λαλίστατος **συνδικαλιστής** , εκπρόσωπος των εν δράσει, εξέδωσε ανακοίνωση για την συνεδρίαση του Δ.Σ, όπου, πέραν άλλων, πληροφορεί ότι:

“Ο σύμβουλος της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας (δηλαδή ο Ίκαρος Πετρόπουλος)αντί να στηρίζει τις προσπάθειες συζήτησης των συνταξιοδοτικών μας θεμάτων κάλυψε ουσιαστικά τις ενέργειες του προέδρου”!!!

Η Α.Π. δεν παρασύρεται και δεν καθορίζει την στάση της από τις “γραφές “ και τη συμπεριφορά άλλων. Δεν ακολουθεί δρόμους που αποκλίνουν από την σοβαρότητα, την ειλικρίνεια και την καθαρή σκέψη.

Μετά από τόσα σε βάρος μας ατοπήματά του, ένα μόνο έχουμε να του πούμε:

Με την συνδικαλιστική πρακτική του οι επίσης, **συνδικαλιστές** Γοζαδίνος-Κλητοράκη, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την συνέχειά τους στον Σύλλογο ,όπου με την χρήση δοκιμασμένων πρακτικών ψηφοθηρίας είναι αγκιστρωμένοι. Φροντίζει ο ίδιος ο λαλίστατος ,νομομαθής και βαθύς αναλυτής συνάδελφος που από το θεωρείο των εν δράσει ,πυροβολεί κατά ριπάς και τελευταίως ,ειδικεύεται σε θέματα ηλικίας ,όπως αυτή του προέδρου μας, του Ίκαρου Πετρόπουλου κι όσων αποστρέφονται την πόλωση και δεν συμφωνούν με την τακτική του.

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

Προκρίναμε να διαθέσουμε, **τώρα**, την μία από τις δύο ανακοινώσεις που, ως κίνηση, έχουμε την δυνατότητα να ταχυδρομήσουμε μέσα στην διετία, όχι για να προπαγανδίσουμε το “ δικό μας δίκιο “ αλλά γιατί, τούτη τουλάχιστον τη φορά, όλες οι πλευρές του Συλλόγου, θα πρέπει να σταθούν με ευθύνη μπροστά στην επικαιρότητα των προβλημάτων που απαιτούν χειρισμούς. Όμως, σε οποιαδήποτε περίπτωση, το χρέος και η ευθύνη περνάει **και** στα απλά μέλη του ΣΣΤΕ, όχι μόνον για τις εκλογικές επιλογές τους, αλλά για την συνειδητοποίηση της κατάστασης και υιοθέτησης ανάλογης συμπεριφοράς και επηρεασμού των πραγμάτων στο χώρο. Επιπρόσθετα τη **φορά τούτη, οι συνάδελφοι των τριμελών αντιπροσωπειών των 18 παραρτημάτων του Συλλόγου και οι σύνεδροι της ΟΣΤΟΕ που θα έλθουν στην Αθήνα ,ενόψει του συνέδριου της ΟΣΤΟΕ (14.11.2017), είναι και δικό τους χρέος να μην περάσουν άφωνοι από την Αθήνα. Τούτη τη φορά θα κάτσουμε να συζητήσουμε!**

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πετρόπουλος Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης , Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης Άγγελος, Ασωνίτης Σπύρος, Γεωργακοπούλου Τζένη, Ευαγγελίδης Γιάννης, Καλογήρου Σπύρος, Καπάτος Γιάννης, Κονσουλός Θανάσης, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, Κυριαζόπουλος Δημήτρης, Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, Λαούδης Φίλιππος, Μακρίδης Βασίλης, Μπασιάς Λευτέρης, Παππάς Γιώργος, Παρσάς Κώστας, Πρεφτίσης Γιώργος, Ρήγας Στέφανος, Σαφραντζά Έφη, Σπανάκης Ευστράτιος, Σπυράτου Άρτεμις, Σταθουλόπουλος Νίκος, Στογιαννόπουλος Σπύρος, Σύφαντος Βασίλειος, Σχοινάς Γιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος Παναγιώτης, Τυροβολά Νία, Φουντουκίδη Στέλιος, Φωτεινοπούλου Έφη, Χανιώτης Γιώργος, Χαριτάκης Νίκος, Ψαρουδάκης Αντώνης.