

Μάκης Μπαλαούρας

Συνταξιούχος ΤτΕ

Αθήνα, 18 Ιανουάριου 2017

Προς τους

Συλλόγους:

- Υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος και
- Συνταξιούχων Τράπεζας της Ελλάδος

Συνάδελφοι,

Με έκπληξη, αλλά και με πίκρα παρακολουθώ τις ανακοινώσεις του χώρου της ΤΕ, του κοινού μας χώρου. Κυρίως όμως των συλλογικών μας οργάνων, που πρέπει να έχουν στοχεύσεις που ξεπερνούν τις παραταξιακές και κομματικές σκοπιμότητες.

Από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκα βουλευτής, δήλωσα ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ τα συμφέροντα των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΤΕ, όπως έπραξα στα τριάντα χρόνια που υπηρέτησα στην Τράπεζα, είτε ως υπάλληλος είτε ως συνδικαλιστής, από τη θέση του Προέδρου, του Εφόρου ή του απλού μέλους του ΔΣ του ΣΥΤΕ, χωρίς κομματικές αγκυλώσεις κι εξαρτήσεις. Μπροστά στο συμφέρον των υπαλλήλων και συνταξιούχων της Τράπεζας, παραμερίζαμε τις μεγάλες παραταξιακές διαφορές και συγκρούσεις.

Μου δίνεται η ευκαιρία να θυμίσω ότι τρέχαμε όλοι μαζί σε πολιτικά στελέχη, όπως στον αείμνηστο Γιάννη Αλευρά, που προερχόταν από το χώρο μας, αλλά και σε πρόσωπα που ήταν συνάδελφοί μας από άλλες τράπεζες. Ταυτόχρονα οικοδομούσαμε συμμαχίες και αξιοποιήσαμε τις σχέσεις μας με όλες τις Διοικήσεις της ΤΕ για τους κοινούς μας στόχους. Σας υπενθυμίζω επίσης, πως ποτέ η εμπλοκή μας με κομματικές στοχεύσεις δε μας ωφέλησε, με κλασικό παράδειγμα τα ατυχή γεγονότα του 1992, που καθυστέρησαν για σχεδόν είκοσι χρόνια την ασφαλιστική μας αυτοτέλεια.

Με την ευκαιρία της επιστολής μου, θέλω να σας ενημερώσω ότι και στην περίοδο της ένταξης των προαπαιτούμενων του Μνημονίου, όταν οι δανειστές μας απαιτούσαν – παρατύπως βέβαια, αλλά αυτά γι' αυτούς είναι ψιλά γράμματα – την ένταξη των ασφαλισμένων της ΤΕ στο ενιαίο ταμείο, ενημέρωνα τότε το Διοικητή και τον Υποδιοικητή της ΤΕ, ενώ παράλληλα εργαζόμουν προκειμένου να αποφευχθεί, πράγμα που τελικά αποσοβήθηκε.

Στην τελευταία φάση με το ν/σ του Υπουργείου Εργασίας για το Ασφαλιστικό, με μεγάλη προσπάθεια, κόντρα σε εξωτερικές και εσωτερικές σκοπιμότητες, το νομοσχέδιο τελικά εξαίρεσε την ΤΕ.

Στην Υπουργική Απόφαση όμως, που όπως διαπίστωσα, έβαλαν το χέρι τους υπηρεσιακοί παράγοντες, υπήρχε δυσμενής αναφορά. Θα περίμενα, όπως πάντα γινόταν, την άμεση αντίδραση των Συλλόγων της ΤΕ, με πρώτη ενέργεια τη συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς. Αντί αυτού όμως, υπήρξε καταιγισμός ανακοινώσεων, του στυλ «τι περιμένεις από αυτή την κυβέρνηση που μας εξαπατά», αλλά καμιά άλλη πρωτοβουλία αλλαγής της Υπουργικής Απόφασης.

Στην εποχή τη δική μου, που οι πολιτικές αντιπαραθέσεις ήταν πολύ πιο έντονες, όλοι στρατευόμασταν στο να επιβάλουμε την ανατροπή και όχι να νομίζουμε ότι όσο και να βουλιάζουμε δε μας ενδιαφέρει, αρκεί να βουλιάζουν κι οι άλλοι... Τελικά, πάλι με προσπάθειές μου διορθώθηκε η λάθος Υπουργική Απόφαση.

Θα ήθελα μόνο να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, πως σε αντίθεση με την πρακτική των προηγούμενων, τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και εγώ σαν Βουλευτής και συνταξιούχος του χώρου, υπερασπισθήκαμε εμπράκτως την ανεξαρτησία της ΤΕ, αποτρέποντας οποιαδήποτε αναφορά σε αυτήν στο τρίτο μνημόνιο και στον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016.

Τέλος, με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για το έκτακτο βοήθημα προς τους μικροσυνταξιούχους, επειδή η ΤΕ δεν προχωρούσε σε παρόμοια ενέργεια, ήταν καθήκον της πολιτείας να επιμεληθεί και για αυτούς τους ανθρώπους, καταβάλλοντας τη δαπάνη από τον, με θυσίες του ελληνικού λαού, ισχύο κρατικό προϋπολογισμό.

Συνάδελφοι,

δεν είχα την πρόθεση να ασχοληθώ ούτε με τις ανακοινώσεις των Συλλόγων σας, ούτε με τις διαρροές, ακόμα κι όταν αφορούσαν το πρόσωπό μου ή τις προσωπικές συζητήσεις μου, για τις οποίες δε ζητήσατε την άποψή μου, ως οφείλατε σε πρώην συνάδελφό σας. Παράλληλα τροφοδοτήσατε μια εντελώς άστοχη και επιζήμια για το χώρο συζήτηση...

Το ποτήρι της πίκρας μου όμως ξεχείλισε όταν για τη χορήγηση του βοηθήματος με σαφήνεια γράψατε ότι κινήθηκα για ιδιοτελείς λόγους.

Για να αντικρούσω, αν τα καταφέρω, την αναίτια αυτή συκοφαντία, θα προχωρήσω, όπως έπραττα πάντα με τις αμοιβές που ελάμβανα από το Γενικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Τράπεζας, στην κατάθεση όποιου ποσού μου πιστωθεί, κατά το ήμισυ στο Απεργιακό Ταμείο του ΣΥΤΕ και στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης του ΣΣΤΕ.

Τέλος, απευθυνόμενος στους νέους συναδέλφους, τους καλώ να αναζητήσουν την ιστορία του χώρου μας και εκεί θα πάρουν απαντήσεις για τις κοινωνικές μας κατακτήσεις, οι οποίες επιτεύχθηκαν με αλληλοσεβασμό, με δημοκρατία και αυτονομία από κόμματα και παράγοντες.

Με τις καλύτερες ευχές μου για το 2017.

Μάκης Μπαλαούρας

Υ.Γ. Θα σας παρακαλούσα η επιστολή μου να κοινοποιηθεί σε όλους τους εν ενεργεία και συνταξιούχους συναδέλφους.