



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

**Παρά τις απαράδεκτες επιθέσεις του Προεδρείου εμείς  
επιμένουμε: ΝΑΙ σε κοινό διεκδικητικό πλαίσιο υπέρ όλων των  
συνταξιούχων, χωρίς διαχωρισμούς**

### **Συνάδελφοι,**

Περιμέναμε πως οι τόνοι της οξύτητας και της αντιπαράθεσης θα έπεφταν, μετά την πρόσκληση που λάβαμε όλες οι Κινήσεις από τον συνάδελφο τ. Βουλευτή Μάκη Μπαλαούρα, για μια νέα συνάντηση με σκοπό την εξεύρεση **κοινού διεκδικητικού πλαισίου απέναντι στη Διοίκηση της ΤτΕ**. Καθώς μάλιστα η πρόσκληση έγινε αμέσως αποδεκτή ως βάση συζήτησης από τους ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και την Αναγεννητική Πρωτοβουλία, θεωρούσαμε πως οι δυνάμεις του Προεδρείου, που σε προηγούμενες ανακοινώσεις τους εμφανίζονταν υπέρμαχοι μιας τέτοιας συνάντησης, **θα διευκόλυναν με την πρακτική τους την έγκαιρη πραγματοποίησή της...**

Η απόρριψη της πρόσκλησης από την παράταξη της ΕΣΑΚ για λόγους καθαρά κομματικούς ήταν αναμενόμενη. Όμως οι ανακοινώσεις 4/19.6.2020 της ΔΕΚΣ (ΔΑΚΕ) και 5/26.6.2020 της ΔΗ.ΣΥ. (ΠΑΣΚΕ) **θα πρέπει να προβληματίσουν τον κάθε σκεπτόμενο συνταξιούχο**. Η απροκάλυπτη κομματική ταύτιση της ΔΕΚΣ με τη σημερινή κυβέρνηση, η συνεχιζόμενη χωρίς αντίρρηση αποδοχή των θέσεων του κ. Διοικητή μετά την ανανέωση της θητείας του και η οξύτατη επίθεση στους ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και τον εκπρόσωπό της, που για πολλοστή φορά ασκείται συντονισμένα από τις δύο Κινήσεις του Προεδρείου, αποκαλύπτουν πως **το μόνο που δεν ήθελαν οι Κινήσεις αυτές, ήταν η αναζήτηση κοινού διεκδικητικού πλαισίου όπως τίθεται στην πρόσκληση του Μ.Μ.!!**

Εξ άλλου, η επιμονή τους να παρουσιάζουν ότι μόνο θέμα της πρώτης συνάντησης ήταν να μην κατατεθεί αίτηση ακυρότητας της απόφασης διαχωρισμού των συνταξιούχων, είναι πλήρως αποκαλυπτική. **Ομολογούν** πως ποτέ δεν είχαν σκοπό να αναζητήσουν κοινό διεκδικητικό πλαίσιο, αλλά επεδίωκαν να μην ανατραπεί μια απαράδεκτη απόφαση **στην οποία έχουν συνεργήσει!!**

Εκείνοι που υπέταξαν τα συμφέροντα των συνταξιούχων στον κομματικό στόχο της ήττας της προηγούμενης κυβέρνησης, αρνούμενοι να συναντήσουμε τον Μ.Μ. όταν ως πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής επιτροπής της Βουλής **είχε τη δύναμη** πίεσης από κοινού για την κατάργηση των κρατήσεων και την αξιοποίηση της απεμπλοκή μας από τον ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ, εκθέτοντάς τον στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, **δεν θα το έκαναν σήμερα, χωρίς σκοπιμότητες...** Και αυτές δεν ήταν άλλες από το να φέρουν τους "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" και όχι τον εκπρόσωπο τους στα ήρεμα νερά του «ρεαλισμού τους». Πρέπει να γνωρίζουν όμως πως η Κίνησή μας, σε αντίθεση με τις άλλες, δεν είναι μονοπρόσωπη και οι αποφάσεις της δεν εξαρτώνται

από τον εκάστοτε εκπρόσωπό της, αλλά είναι υπόθεση των συλλογικών διαδικασιών των οργάνων λειτουργίας της, **της Ομάδος Συντονισμού και των Ολομελειών της(!)**, διαδικασίες φυσικά που τους είναι εντελώς ξένες.

Όσο και αν προσπαθούν ότι και αν χρησιμοποιήσουν, **δεν πρόκειται να καταφέρουν να μετατρέψουν μια χειραφετημένη συλλογική ενότητα συνταξιούχων**, που δρα με οδηγό τα δικαιώματά τους όπως προκύπτουν από το Καταστατικό της ΤτΕ και την ισχύουσα νομοθεσία, **σε κακέκτυπο των δικών τους κομματικών παρατάξεων...** Ο λεγόμενος "ρεαλισμός" των μηδενικών διεκδικήσεων και της ανοχής των πάντων, ακόμα και του διαχωρισμού των ασφαλισμένων ενός ταμείου, σε πλήρη αντίθεση με το Καταστατικό μας και την ισχύουσα νομοθεσία, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αποδεκτός από τους ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. Είμαστε και θα παραμείνουμε αδιάλλακτοι με λογικές και πρακτικές που υποτιμούν την αξιοπρέπεια των συνταξιούχων και τα δικαιώματά τους !!!

Ειδικά όμως για την ανησυχία που υποκριτικά εκφράζουν για την αίτηση ακυρότητας της Υπουργικής απόφασης που εκδικάζεται στις 5.10.2020 στο ΣτΕ και τις ενδεχόμενες εξελίξεις που αναφέρουν, θα όφειλαν, όπως με πάθος πιέζουν τους ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, να πιέσουν την Τράπεζα να προχωρήσει σε συμφωνία για:

1. Ενιαίο τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης και χορήγηση Βασικής σύνταξης σε όλο το προσωπικό ανεξαρτήτως χρόνου συνταξιοδότησης χωρίς διαχωρισμούς, σύμφωνα με το Καταστατικό και την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία,
2. Κατάργηση των μνημονιακών κρατήσεων στο συνολικό ποσό συντάξεων όλων των συνταξιούχων μας και όχι μόνο όσων υπερβαίνουν το παλαιό πλαφόν.
3. Επιστροφή των παράνομα παρακρατηθέντων αναδρομικών.

Αντί ύβρεων και χαρακτηρισμών, ας προχωρήσουν λοιπόν σε θετικές ενέργειες για τους συνταξιούχους μας, διεκδικώντας τα παραπάνω από την Διοίκηση και εγκαταλείποντας τον αδιέξοδο και αναποτελεσματικό δρόμο της αναζήτησης "άλλοθι" για την έλλειψη διεκδικήσεων εκ μέρους της πλειοψηφίας, στην αγωνιστική στάση των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

**Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,**

**Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" Συνταξιούχων ΤτΕ**